

De buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand stellen zich voor

Ans Klok

Aan aanstaande bruidsparen.

Mijn naam is Ans Klok. Geboren en getogen in Dwingeloo, het 'Groenste' dorp van Europa'.



Tot voor kort was ik werkzaam als eindredactrice van een huis-aan-huis blad voor de gemeenten Westerveld en De Wolden. Verder schrijf ik verhalen en gedichten en ben ik al 20 jaar secretaris van de Historische Vereniging van Dwingeloo.

Sinds 1 juli 2000 ben ik buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Westerveld. Dat wil onder andere zeggen dat ik in Dwingeloo, Diever, Vledder en Havelte huwelijken sluit in zowel vaste als vrije locaties.

Daarbij probeer ik zoveel mogelijk aan de wensen van het bruidspaar tegemoet te komen; anderen mogen speecheen, kinderen kunnen vrij rondlopen, een toast na de voltrekking of een serenade, veel kan, bedenk het maar.

De toespraak in het Nederlands of in de streektaal? 't Is wat jullie willen!

Succes met de voorbereidingen en alvast een fijne trouwdag gewenst!

Siska Feenstra

Hallo bruidsparen in spe

Jullie google'en en willen informatie omtrent huwelijk en ambtenaar: ja dan kom je ook bij deze dame langs.

Mijn naam is Siska Feenstra, blij met het leven, onconventioneel, kleine zwarte krullenbol.

Wat ik te bieden heb ?

De uitdaging om aan te sluiten bij de eigenheid van het bruidspaar, de sluiting is een feest, een feest met een diepe betekenis maar die betekenis is afhankelijk van de twee unieke mensen die voor mij staan die zelf grotendeels de structuur van de sluiting in overleg met mij bepalen.

Aansluiten bij elkaar en er een onvergetelijke sluiting van maken die alleen op jullie van toepassing is.

(denk aan eigen tekst, andere omgeving, drinken van wijn, toespraken van een ander, participatie van dierbare, bijzondere tijd, wat wil je dat er tijdens de huwelijksluiting om je gebeurt, etc, etc.)

Geen formele & statige huwelijksluiting dan zou je aan mij kunnen denken.

Roel Nooi

Mijn naam is Roel Nooi, geboren in Friesland, heb leren praten in Groningen en woon al weer jaren in Drenthe. Daarom noem ik mijzelf een Noordeling.

De grootste charme van het voltrekken van een huwelijk vind ik: om samen met het bruidspaar te zoeken naar die informatie, die het mogelijk maakt een boeiende en toepasselijke speech te schrijven.



Deze foto is geplaatst met toestemming van alle betrokkenen

Invulling geven aan speciale wensen van bruid en bruidegom vormt eveneens een dankbare taak van mijn uitdagende job als trouwambtenaar.

Wanneer de speech tweetalig moet zijn heb ik tot nu toe altijd nog een oplossing kunnen aandragen.

Met als doel dat alle aanwezigen zich betrokken kunnen voelen bij de trouwplechtigheid.

Gerry Spang

Vanaf 2015 ben ik, Gerry Spang, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, Babs of trouwambtenaar. Ik hecht er niet zoveel aan hoe het vak wordt genoemd als ik jullie huwelijk maar mag sluiten!

Want het is een vak, een prachtig vak! Ieder bruidspaar is uniek dus verdient een unieke huwelijksvoltrekking. Mijn insteek daarbij is altijd dat het voor iedereen feest moet zijn. Uiteraard voor jullie, als bruidspaar maar ook voor jullie familie, vrienden en overige gasten. Er mag niemand met kromme tenen zitten.

Om een mooie speech te kunnen maken spreek ik ongeveer een maand voor de huwelijksdatum met jullie af voor een kennismakingsgesprek. Iedere keer ben ik verbaasd over de mooie gesprekken, vaak met een lach maar ook regelmatig met een traan. Het leven is nu eenmaal niet altijd leuk.



Op de dag zelf zorg ik ervoor dat ik op tijd aanwezig ben. In de eerste plaats omdat ik graag even sfeer wil proeven en in de tweede plaats omdat ik altijd bang ben dat ik te laat kom! 😊

Wanneer er niet wordt getrouwd ben ik naast echtgenote en moeder van 3 volwassen kinderen werkzaam als klachtencoördinator en ambtelijk secretaris van een OR bij een gemeentelijke organisatie.

Ik mag graag lezen, wandelen, reizen eten en drinken (natuurlijk met mate).

Janneke Driessen

Ook ik heb de eer om mezelf “Babs” te mogen noemen en jullie te mogen trouwen/ geregistreerd partner te mogen regelen.

Mijn naam is Janneke Driessen en ik heb een geregistreerd partnerschap met mijn lieve man, Arjen Bos. Ik ben geboren in Sint Jansklooster en ik woon samen met mijn man en de poezen in Steenwijk. Wij hebben allebei twee volwassen zonen en dat maakt, met de aanhang, een gezellig en liefdevol gezin. Alle jongens zijn het huis al uit, maar komen nog geregeld even thuis om lekker te eten, de was goed te doen en om gezellig weer even thuis te zijn.



Naast “Babs” ben ik lerares in het voorgezet speciaal onderwijs. Ik werk met jongeren binnen het autisme spectrum en doe dit met passie.

En dan is er mijn tweede passie; alles wat met trouwen/ geregistreerd partnerschap te maken heeft. Ik vind het fantastisch dat ik jullie mag helpen om deze dag onvergetelijk te maken.

En of dit nu voor de eerste keer is of voor een tweede of derde keer, dat maakt niet uit. Jullie kiezen voor de liefde en voor elkaar. Ik help graag mee om samen met jullie en jullie geliefden een plechtigheid voor te bereiden die bij jullie past. Klein en ingetogen of groots, het maakt niet uit. Heb de liefde lief!

Marc Huiberts

Hallo aanstaande echtparen en geregistreerde partners,

Mijn naam is Marc Huiberts. Sinds 2016 woon ik met mijn gezin in Uffelte. Daarvoor woonden wij in Delft. Sinds 2018 ben ik Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, kortweg; 'B.A.B.S.'



Door de jaren heb ik veel huwelijken zien voltrekken. Steeds zag ik hoe mooi is het als mensen intens gelukkig zijn en elkaar de liefde verklaren ten overstaan van familie en vrienden.

Ook zag ik vaak zeer 'traditionele' ambtenaren en dat vond ik jammer. Het is dan hierom dat ik als jullie 'B.A.B.S.' de ceremonie kleur wil geven. Het gaat om het mooiste moment van jullie leven en daarbij mag best gelachen worden.

Dàt is voor mij de reden om deze bijzondere rol te willen vervullen.

In het voortraject ga ik graag met jullie op zoek naar wat jullie raakt, inspireert en in elkaar aantrekt. Samen met jullie denk ik na over de omlijsting van jullie ja-woord. Zo bouwen wij aan een bijzonder moment op jullie speciale dag; het verhaal over wat jullie en jullie gasten met elkaar verbindt.

Wat hierbij past, is een vlotte, leuke en moderne 'B.A.B.S.' die jullie ceremonie voltrekt met een levendige toespraak waarin humor verweven zit. Mijn toespraken kunnen - desgewenst - geheel door mij worden uitgevoerd in: vindingrijk Nederlands, 'Native Tongue English'. Bij mij zit je ook goed als het gaat om spiritualiteit en diepgang.

Nog iets meer over mijn achtergrond; ik ben geboren in 's-Gravenhage, ben getrouwd, heb twee (jonge) kinderen, ik ben werkzaam als zelfstandig trainer en coach en ben een bedreven spreker voor grote groepen. In mijn werk let ik op wat de groep nodig heeft en daar leuk op inspelen, is één van mijn specialiteiten. Op het maatschappelijke vlak hou ik mij als bestuurslid bezig met het OERMuseum in Diever en de OPR Zuid-West Drenthe (ihkv. Passend Onderwijs). Daarnaast treed ik regelmatig op als bariton met zang-recitals.

Mijn doel is om jullie in een informele sfeer een warm, uniek en onvergetelijk moment te laten beleven. Met heel veel liefde begeleid ik jullie wettelijke verbintenis.

Gea Tiemens

Dag Bruidspaar!

Wat leuk! Jullie gaan trouwen of gaan een geregistreerd partnerschap aan.

Wat mooi ! jullie gaot trouwen of gaot een geregisteerd partnerschap an.

Mijn naam is Gea Tiemens en sinds kort ben ik BABS bij de gemeente Westerveld en ik zou als jullie trouwambtenaar graag helpen om er een onvergetelijke dag van te maken.



Na een kennismakingsgesprek (een paar weken voor de trouwdatum) bij jullie thuis, ga ik er vanuit dat we elkaar een beetje kennen. Ik vraag jullie het hemd van je lijf, maar natuurlijk is er ruimte voor vragen en/of tips. Willen jullie elkaar toespreken, speciale muziek draaien, iemand een gedicht, lied, de trouwbelofte laten voordragen of de ringen laten geven, het zijn allemaal mogelijkheden die ik in het kennismakingsgesprek met jullie bespreek.

Ondanks het officiële karakter van de huwelijksvoltrekking, vind ik het een uitdaging om er een gezellige, ongedwongen en leuke plechtigheid van te maken met veel ruimte voor persoonlijke wensen, humor en ideeën. Uiteraard is er voldoende aandacht en ruimte in mijn speech voor familie, getuigen en vrienden. De huwelijksdag moet een dag zijn waar je met een geweldig gevoel aan terug denkt.

Ik zal mijn uiterste best doen om een enthousiaste en betrokken 'toespraak' te schrijven, zodat jullie als bruidspaar met veel plezier en met een brede glimlach terug kunnen kijken.

De huwelijksvoltrekking doe ik in het Nederlands, maar als jullie het willen doe ik het heel graag in het Drentse dialect. De Drentse taal heb ik hoog in het vaandel. Het zal de huwelijksplechtigheid nog persoonlijker maken. Dus aj`t in het Dreins wilt bi`j bij mij an`t goeie adres.

Graag tot ziens!

PS. de geheimen van het huwelijk kan ik jullie niet vertellen omdat ik zelf niet getrouwd ben.

Wel woon ik al meer dan 25 jaar samen en heb een lieve dochter. Als ik niet trouw ben ik werkzaam als ambulante kapster, en verkoopster in een kledingzaak. Of ik loop met mijn hond in de natuur waar ik dan alles fotografeer wat ik tegen kom en daar weer over vertel op mijn Facebookpagina of Instagram. Als je mij daar bezoekt zie je wie ik ben en wat mij bezig houdt.

De toga

Zelf houd ik wel van tradities, en daar past de toga prima bij. Aan de andere kant vind ik het altijd leuk als dingen een beetje anders gaan en dus is een plechtigheid zonder toga voor mij geen enkel probleem.

Als u nog vragen heeft, kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur bellen naar 14 0521.
Mailen kan ook: info@gemeentewesterveld.nl.