

Toespraak bij de overhandiging van de Koninklijke onderscheiding aan:

## **De heer Elbertus van Dam**

Geboren 27 juni 1953 in Rijnsaterwoude, wonende in Vledder

Beste heer Van Dam,

Ik moest uw geboortedorp Rijnsaterwoude even opzoeken. Rijnsaterwoude is een dorp in de gemeente Kaag en Braassem in Zuid-Holland. Het dorp ligt dicht bij Alphen aan de Rijn.

In de Goede Herderkerk en de Bron in Alphen aan de Rijn speelde u 44 jaar orgel tijdens erediensten, gemiddeld zo'n veertig keer per jaar. Het orgel in de Goede Herderkerk is een samensmelting van twee bouwstijlen. Tussen 1959 en 1961 bouwde Willem van Leeuwen een typisch neobarok instrument met twee klavieren en pedaal. In 1986 werd het orgel uitgebreid met een aanzienlijk romantisch zwelwerk. Door deze uitbreiding is het een veelzijdig orgel geworden, terwijl de kern uit 1961 krachtig overeind blijft.

Met dit fantastische orgel en uw geweldige orgelspel begeleidde u de kerkkoren. Ook coördineerde u de organisten door bijvoorbeeld het wekelijkse rooster te maken. Als het om een kerkorgel gaat, wilt u alles leren. U liet zich bijscholen door de beroemde organist Simon Stelling en las veel over kerkmuziek.

De Protestantse Gemeente Alphen aan de Rijn-Oudshoorn/Ridderveld is u ontzettend dankbaar voor de vele jaren dat u hun organist was. De mooie klanken die u voortbracht uit het orgel liggen nog vers in het gehoor.

Verder was u zestien jaar organist in de penitentiare inrichting in Alphen aan de Rijn. U speelde met volle overtuiging voor de gedetineerden. Naast het verzorgen van de muzikale begeleiding van de kerkdiensten had u na afloop altijd een luisterend oor voor ze.

U bent uw hele werkzame leven leraar geweest, tot aan uw pensioen in 2018 aan het Wellantcollege in Alphen aan de Rijn.

In 2021 bent u in onze mooie gemeente komen wonen, in Vledder om precies te zijn. Gelukkig zet u uw bijzondere talent om het orgel te bespelen ook hier in. U begon als reserve organist in de Johannes de Doperkerk in Vledder. Inmiddels bent u benoemd tot vaste organist van deze kerk. Geweldig. De psalmen en gezangen klinken onder uw begeleiding nu nog mooier.

Geachte heer Elbertus van Dam, geachte aanwezigen,

dan ga ik nu over tot de officiële handeling.

Meneer Elbertus van Dam, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd!