

Toespraak bij de overhandiging van de Koninklijke onderscheiding aan:

## **De heer Mans Nijzingh**

Geboren 17 februari 1940 in Diever, wonende in Dwingeloo

Beste heer Nijzingh,

U heeft uw hele leven hard gewerkt. Uw aannemersbedrijf bouwde u eigenhandig op en als ondernemer was u zeer actief. U was bijvoorbeeld voorzitter van de handelsvereniging Diever, u zorgde dat Sinterklaas met zijn stoomboot kon aanmeren aan de kade in Dieverbrug en u verzorgde samen met uw vrouw kledingtransporten naar Polen. Wat een fijn en warm mens bent u.

In 2005 ging u met pensioen. U mocht het rustig aan gaan doen, maar nee.

U heeft een brede interesse en bent een doener. U staat altijd klaar voor familie en vrienden. Ik denk hierbij vooral aan uw lieve vrouw. U verzorgde jarenlang met al uw liefde uw zieke vrouw, totdat zij in 2017 overleed. Ik weet zeker dat ze u ontzettend dankbaar is. Ze is heel trots op u.

U heeft heel veel gedaan en bent nog steeds actief. Dat u 82 jaar bent, deert u niet. Ik noem een aantal van uw activiteiten. Ik kan niet alles noemen, want het is te veel.

Als bestuurslid van de Stichting Monument Doldersum zorgt u voor het beheer en onderhoud van het oorlogsmonument en het terrein waarop het monument staat. Dit monument is van grote waarde voor de gemeente Westerveld. Ik ben dan ook heel blij dat de basisschool De Hoekstee in Vledder het monument heeft geadopteerd. Uiteraard speelde u daarin een belangrijke rol.

Dan de keuken in wooncentrum De Weyert. U heeft daar uw stempel op gedrukt door een nostalgische keuken te bouwen en in te richten. Beste aanwezigen, heeft u deze keuken nog niet gezien? Dan kunt u zich op woensdagochtend laten rondleiden. En wie verzorgt de rondleiding? Jawel, Mans Nijzingh.

Dat onze inwoners van Westerveld altijd goed kunnen eten, komt ook door de heer Mans Nijzingh. U brengt maaltijden rond aan huis in meerdere dorpen in Westerveld. Echt geweldig.

Verder bent u heel actief voor de Nederlandse Hervormde Kerk in Diever. U was ouderling-kerkrentmeester, nu bent u ouderling. U vervult regelmatig de kostersdienst en brengt kerkbodes rond.

Geachte heer Nijzingh, geachte aanwezigen,

Dan ga ik nu over tot de officiële handeling.

De heer Mans Nijzingh, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd!