



Toespraak bij de overhandiging van de Koninklijke onderscheiding aan:

De heer Frans Kisjes

Geboren 10 april 1945

en mevrouw Anneke Kisjes-Vogelzang

Geboren 10 januari 1949

Beste heer en mevrouw Kisjes. U woont in Nijensleek, op een fantastische plek in onze mooie gemeente. Gelukkig heeft u een redelijk groot huis, zodat u plaats kunt maken voor twee Koninklijke onderscheidingen. Ja, u hoort het goed. Ik mag u allebei namens de Koning een Koninklijke onderscheiding uitreiken. Geweldig hè.

Al meer dan 30 jaar zet u zich beide in voor de voetbalvereniging Old Forward in Wilhelminaord. Wat zult u blij zijn dat er weer mag worden gevoetbald na al die coronabeperkingen.

U, meneer Kisjes was voetballer in het veteranenteam. In 1988 ging u samen met u, mevrouw Kisjes de kantine van de voetbalclub runnen. En hoe! U had altijd tijd, of maakte tijd. Als boer en boerin waren jullie flexibel. Jullie hebben geen van 9 tot 5 mentaliteit en stonden en staan altijd klaar voor jullie eigen dorpsclub. Ik begrijp dat jullie de koeien zo hadden afgericht dat ze moesten wachten om gemolken te worden als jullie klaar waren bij Old Forward.

Meneer Kisjes, naast het runnen van de kantine zorgde u ook voor het onderhoud en beheer van het sportcomplex. U was 20 jaar bestuurslid van de voetbalvereniging. De penningmeester gaf u zelfs de kas onder beheer. Het vertrouwen in u was groot. U heeft dit vertrouwen nooit beschaamd.

En dan de snertacties, de sinaasappelacties en de verlotingen. U organiseerde van alles om extra inkomsten voor de club te krijgen.

In 1998 bestond Old Forward 100 jaar. Drie dagen hebben jullie groots feest gevierd. En wie zorgde voor de catering van de feesttent? U meneer Kisjes! En natuurlijk met de hulp van uw vrouw. Wat een grote verantwoordelijkheid; je wilt als bestuur geen flater slaan bij zo'n groot feest. U heeft het allemaal fantastisch goed geregeld, waardoor het een feest werd om nooit te vergeten.

U deed zoveel voor de club, dat clubgenoten zich wel eens afvroegen "gaat Old Forward voor zijn boerderij?" Als iets stuk was, had u het binnen enkele dagen gerepareerd. Zag het gras van de velden wat gelig, dan rolde u de velden. Heel veel dank voor alles wat u heeft gedaan en doet voor voetbalvereniging Old Forward.

Als we het over de kantine van Old Forward hebben, dan hebben we het ook over u mevrouw Kisjes.

Het ontvangen van gasten, het toewijzen van kleedkamers, een verfrissing tijdens de rust van de wedstrijd, het organiseren en promoten van klaverjasavond en allerlei feestelijkheden. U stond klaar en sloot altijd als laatste de deur na een drukke dag van regelen, opruimen en schoonmaken.

Geachte heer en mevrouw Kisjes, u bent nu allebei ouder dan 70 jaar en nog steeds stopt u al uw ziel en zaligheid in de voetbalclub. Uw verdienste voor de samenleving is groot. Het dorp Wilhelminaoord heeft naast het dorps huis geen zelfstandige horeca. Ook niet voetballende inwoners zijn welkom in jullie kantine.

U weet dat ik ongelooflijk trots ben op het corso in Frederiksoord. U beide bent een belangrijk onderdeel van dit corso. Jarenlang waren jullie de drijvende krachten achter het bouwen van de corsowagen van voetbalvereniging Old Forward. De werktuigenschuur werd beschikbaar gesteld als bouwlocatie, uw keuken maakt u tot kantine voor een kop koffie met koek. Aan het einde van de bouwavond dronken jullie met alle bouwers een biertje. Ontelbaar veel uren hebben jullie gestoken in het bouwen van de corsowagens. En niet zonder resultaat; menig creatie viel in de prijzen.

U, mevrouw Kisjes, u betrok de bewoners van De Menning ook bij het corso. Wat ontzettend lief van u. U liet de bewoners de mozaïekborden ontwerpen en prikken. Maar u deed meer in de Menning. Sinds 1986 bent u vrijwilliger bij Zorggroep Noorderboog, toen nog Stichting de Menning. Mede door u kwam er het winkeltje in de Menning voor de vergeten boodschappen. Tot op heden bent u nog steeds zeer actief betrokken. Zo draagt u zorg voor de financiële afwikkeling van de bestellingen. Verder helpt u bij allerlei recreatieve activiteiten. Bingo, zangmiddag, gezamenlijke maaltijden, een bazar, kerstactiviteiten en uitstapjes, niks is u te gek. Zorggroep Noorderborg is heel blij met u en ontzettend dankbaar voor alles wat u doet voor de bewoners van de Menning.

En dan tot slot spreek ik u aan met ome Frans en tante Anneke. U, ome Frans en tante Anneke, zijn heel belangrijk voor Marrie, Gienke, Bert, Gerrit en Gea. Ome Frans, toen uw broer op jonge leeftijd overleed, waren u en tante Anneke er om uw schoonzus Gerda met vijf jonge kinderen op te vangen. Met raad en daad stonden jullie het gezin bij. Ze zijn jullie eeuwig dankbaar voor alles wat jullie hebben gedaan in die moeilijke jaren. Ik begrijp dat jullie nog elk jaar een familiedag hebben. Heel mooi dat er zo'n warme band is met elkaar.

Geachte heer en mevrouw Kisjes, geachte aanwezigen,

dan ga ik nu over tot de officiële handeling.

Mevrouw Anneke Kisjes-Vogelzang, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd!

Meneer Frans Kisjes, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd!