

Toespraak bij de overhandiging van de Koninklijke onderscheiding aan:

De heer Gerrit Kerssies

Geboren 8 oktober 1940

en mevrouw Geertje Kerssies – de Boer

Geboren 25 december 1946

Beste heer en mevrouw Kerssies.

Voor mij staat een echte twee-eenheid. Het is dan ook een groot genoegen u vandaag gezamenlijk in het zonnetje te zetten. Ik mag u allebei namens de Koning een Koninklijke onderscheiding uitreiken. En dat is met reden.

Over u beiden kreeg ik een dik dossier, vol met lovende getuigschriften. Het is teveel om allemaal op te noemen. Ik noem dus hier een aantal van de geweldige bijdragen die u heeft geleverd en nog steeds levert.

U, mevrouw Kerssies, heeft een enorme staat van dienst als doktersassistente van dokter Tempelaar, dokter Boot en tenslotte dokter Kors in Vledder. 36 jaar is een geweldig lange tijd. U heeft vanuit de praktijk vele baby's zien opgroeien tot volwassenen. Voor veel mensen in de gemeente Westerveld bent een vertrouwd gezicht. U zette uw zorg en medische kennis ook breder in. Zo bent u lange tijd betrokken geweest bij de EHBO vereniging Vledder en omstreken. Ook zette u zich actief in om mensen bewust te maken van het belang een reanimatiecursus te volgen. En dan de donateursactie. Door uw inzet zijn er nu twee defibrillatoren te vinden in Nijensleek. Ontzettend belangrijk! Heel veel dank.

En ook u, meneer Kerssies, was lang tijd betrokken bij de EHBO-vereniging en in het bijzonder uw lidmaatschap van LOTUS Dwingeloo. LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers. Ik heb begrepen dat aan u een waar acteur verloren is gegaan. U bracht menig deelnemer van een EHBO-cursus in paniek door uw zeer realistische spel als slachtoffer.

Daarnaast was u 35 jaar lang nauw betrokken bij het Paardenfonds. Al die jaren vervulde u de rol van secretaris en taxateur. U genoot daarvan; bij de mensen langs, peerden kieken en zaken regelen. Geweldig!

In 1993 werd de werkgroep vluchtelingenwerk Vledder opgericht. U, mevrouw Kerssies, werd lid van de afdeling ROA woningen. Samen met de andere vrijwilligers richtte u woningen in voor vluchtelingen die nog geen status hadden. Ook begeleidde u de vluchtelingen tijdens de inburgering. Dat u dit met veel inzet en liefde deed, blijkt wel uit het feit dat u nog altijd contact heeft met een aantal mensen die u heeft begeleid.

Een andere belangrijke rol vervult u, mevrouw Kerssies, voor het 4 mei comité. Iets wat u na aan het hart ligt, omdat de Tweede Wereld oorlog uw familie hard heeft getroffen. Al meer dan 20 jaar zorgt u als spil van het comité ervoor dat ieder jaar de herdenkingen goed verlopen.

Als echtpaar zet u zich al jaren in voor de dorpsgemeenschap van Nijensleek en de gemeente Westerveld, zowel op maatschappelijk als op kerkelijk gebied.

U, meneer Kerssies was 10 jaar lang bestuurslid van Stichting Dorpscentrum Nijensleek, maar ook na uw periode als bestuurslid bleef u actief bij Dorpscentrum Grietn'Steede. Samen heeft u zich altijd ingezet bij alle dorpsactiviteiten die georganiseerd werden.

Ook bent u beiden van onschatbare waarde voor de kerk, zowel in Nijensleek als in Vledder. Met oprechte betrokkenheid en aandacht voor uw medemens, vervult u, mevrouw Kerssies diverse functies in het kerkbestuur. In de corona-tijd belde u regelmatig met de mensen uit de gemeente die door de maatregelen geïsoleerd dreigde te raken. U bent een ware bruggenbouwer, mevrouw Kerssies, een verbinder. Door uw grote netwerk en de vele functies die u in diverse commissies vervult, brengt u mensen met elkaar in contact en ziet u mogelijkheden om samen te werken. Een mooi voorbeeld hiervan is de fusie tussen de Gereformeerde Kerk Nijensleek en de Hervormde Gemeente Vledder, waarin u een belangrijke rol speelde. Echt geweldig.

Maar ook u, meneer Kerssies speelt hierin een belangrijke rol. Niet in de laatste plaats als de man die het voor mevrouw Kerssies mogelijk maakt haar talenten in te zetten voor anderen. U beschermt haar als zij teveel hooi op haar vork neemt, u relativeert en niet onbelangrijk, u zorgt ervoor dat uw gezamenlijke wekelijkse dansavond er niet aan ten onder gaat. Om zo de balans goed te houden en ter bescherming van uw liefde voor elkaar.

Daarnaast bent u, meneer Kerssies jaren actief geweest in het kerkbestuur. Tot op de dag van vandaag bent u druk met het onderhoud van de kerk in Nijensleek. Waar de handen uit de mouwen gestoken moeten worden, daar bent u te vinden. Of het nu gaat om de kerk of bij andere mensen, u gaat met uw oude Ford 2000 of Suzuki jeep op pad en helpt waar nodig. Dat is ontzettend waardevol.

De zorg en aandacht voor die mensen die het hard nodig hebben, loopt als een rode draad door alles wat u beiden doet. Het is ongelooflijk voor hoeveel mensen u beiden heel veel heeft betekend en nog steeds betekent. U was niet alleen mantelzorger voor uw ouders, maar ook voor burens en kennissen. En ook dat deed u als een echte twee-eenheid. U nam uw taken als mantelzorgers serieus en was ontzettend trouw in het vervullen ervan. Ik heb hiervoor grote bewondering.

Voor u, meneer en mevrouw Kerssies, staat noaberschap hoog in het vaandel. Vele mensen hebben het geluk dit van nabij te hebben mogen ervaren.

Geachte heer en mevrouw Kerssies, geachte aanwezigen,
dan ga ik nu over tot de officiële handeling.

Mevrouw Geertje Kerssies – de Boer, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd!

Meneer Gerrit Kerssies, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd!